



entré

Ingalill Bergensten

019-15 50 23

ingalill.bergensten@na.se

Jag följde en väska

Många reportage-idéer kommer till oss här på tidningen via folk som hör av sig. Det är det vi lever på – att ni läsare hör av er.

Men en del reportage-uppslag har vi förstås själva också. Och ibland trillar man över dem på de mest oväntade sätt.

Dagens reportage i NA Bostad hittade jag genom att följa en väska.

Ja, alltså inte rent bokstavligt utan bildligt talat.

Jag såg en så snygg och rolig väska i en av kvällstidningarnas prylspaningar. Och eftersom jag även jobbar för Latte och vi gör en del prylspaningar på just tema ”väskor” bestämde jag mig för att kolla upp denna färgglada väska.

Det visade sig att den gjordes i Holland till 70 procent av återvunnet material. Lät bra. Nå, vem var då återförsäljare i Sverige. Affärer i storstäderna, förstås. Och så Vita Krala i Haddebo. Vita Krala? Lilla Haddebo? Mitt ute i de stora skogarna utanför Hjortkvarn.

Jag googlade på Vita Krala och hittade ett holländskt par som gjort om ett hus. Och inte bara gjort om. Först klätt av huset in på bara ”skinnet” och sedan klätt på det igen. Med lera!!!

Jag erinrade mig att jag sett ett hus som såg mycket besynnerligt ut en gång då jag passerade Haddebo på väg från en annan entusiast i den stora Tylöskogen – nämligen Mia Jameson i Kopparberg, Närkesberg. Även hon har en idé om att det ska gå att locka folk från storstäderna ut till lugnet med rätt ingredienser.

För det holländska paret handlade det bland annat om god och vällagad mat. Och så atmosfären. Och jo, den var speciell. Vita Krala är ett lätt osannolikt projekt.

Och väskan – jo, den var gjord av holländska handedby.nl och vissa av modellerna finns mycket riktigt att köpa i Haddebo.

just nu 23/5



Foto: Indiska

Många har ärvda, virkade små dukar som de inte vet vad de ska göra med. Nu har det kommit flera roliga idéer om vad man kan göra av virkade dukar. En idé är att använda dem för att få snygga mönster i föremål som man gjuter av betong.

En annan kan vara att stärka dem i sockerlösning och göra en skål av dem. Den sistnämnda idén har Indiska tagit fasta på (fast vi vet inte om de använt sockerlösning) och säljer nu snygga, virkade skålar för en så billig penning att det knappt är lönt att hålla på och mixtra själv. Om man förstås inte vill hitta en användning för de ärvda klenoderna.

Vita Krala var ett hus i stort behov av entusiaster.

Och som fick det. Holländarna Chris och Frank har gjort lerhuset i Haddebo till ett mycket speciellt hus.

Fakta Vita krala i Haddebo

Ägs av: Chris Renet, 51, och Frank Kerssens, 47, som köpte huset 2006.

Byggt: Runt 1750.

Fasad: Av lera.

Uppvärmning: Vattenburen värme inbyggd i väggarna. Solvärme och ved. I framtiden bergvärme.

Antal rum: Åtta rum och kök i huvudbyggnaden. Fler på g i röda huset.

Verksamhet i huset: Restaurang, catering, workshops, bed & breakfast, musikstudio, kurser i matlagning, meditation med mera.

Namnet: Vita krala betyder vita huset och krala är ett svenskt, äldre ord för hus.

Mer info: www.vitakrala.com eller 0582-301 11.

Information om lerhus: www.svenskajordhus.se.



I entrén möts besökaren av två gamla dörrar som anger tonen i detta hus Chris affär.