



Lisa Bergman är mycket nöjd med att bo i ett rum och kök i Markbacken. Det har hon gjort i 20 år nu.



Lisas uteplats är hennes extrarum från vår till höst.



Monica Harrysson vid en av de två stora urnor som hon ser till.

– Men det vore bra med ett tak över grillplatsen. Så man slapp vara så beroende av fint väder, säger Emile som jobbar som kock på USÖ och gillar att grilla.

På grillen hamnar ofta köttfärsspett, fläskkotletter, kyckling samt grönsaker.

Grönsaker, ja. Det odlar familjen för husbehov på en av områdets nyligen iordningsställda odlingslotter. Där växer squash, persilja, mynta, salladslök och mycket annat som används i hushållet.

På Lisa Bergmans uteplats odlas inte grönsaker utan blommor. På liten yta har Lisa lyckats klämma in flera rosbuskar, clematis, japanska lönnar och mängder med andra blommor som återkommer år från år. Två grusgångar och några skulpturer får också plats.

Lisa tillhörde arbetskraftsinvandrarna från Finland och kom till Sverige från Finland som 18-åring.

– Jag bodde i Varberga och tyckte att det var så fint i Markbacken. Jag tänkte, Gud, där skulle jag vilja bo. Och så fick jag det, säger Lisa nöjt.

Det Lisa och Monica uppskattar mest i Markbacken är lugnet och grönskan.

– Gårdarna är så underbara, säger Monica som brukar stå på sin balkong och njuta av utsikten.

– Innan gårdarna gjordes om var det inte alls så här fint. Vi hade massor med fula buskar, säger Lisa.

– Och mycket sämre belysning, säger Monica.

Lisa och Monica är intresserade av att odla, därför anmälde de sig att bli gårdspysslare. Monica har ansvar för två stora krukor sommartid och Lisa för en. En uppgift som de inte tycker är alltför betungande.

– Och så blir vi ju bjudna av ÖBO på trädgårdsmässan och har fått julluncher och annat trevligt.

EFTER ATT HA VISTATS i Markbackens grönska några timmar återvänder jag till cykelvägen som löper genom stadsdelen. I centrum har en anslående stor, grå byggnad kommit upp och fått samma namn som industrin som låg på platsen förr i tiden. Tegelbruket är ett allaktivitetshus där Markbackens unga invånare – och även andra – kan testa allt från boxning till skivinspelning. I huset finns bibliotek, gym, restaurang och café. Läser på matsejdeln att de har raggmunk och fläsk denna tisdag. Låter frestande gott.

Men det är dags för mig att ge mig av mot öster. På fem minuter är jag nere vid järnvägsstationen och några minuter senare uppe i centrum. Oasen Markbacken ligger verkligen mycket centralt, precis som Emile Issa påpekade.



Boinsikt 3-13